

Tekst vrijwilligersbedanklied: geschreven door Jeroen de Boer op melodie van "t kleine aan de haven"

We zijn bij elkaar en we zingen wat liedjes
Van vreugde maar ook wel van smart
Wij zijn de vrijwilligers van Stichtse Vecht,
Die gemeente zit diep in ons hart
We zetten ons in om een ander te helpen
Zo krijgen we veel voor elkaar
En jullie gemeente is jullie heel dankbaar
Dat vieren we dus ieder jaar

Refrein

Wij staan vrijwillig steeds klaar voor een ander
Deze gemeente staat dankzij ons sterk
In Stichtse Vecht kan een wonder gebeuren
Dankzij de kracht van vrijwilligerswerk.

Bij evenementen, of heel het jaar door
Is er hulp van jong, maar ook oud
De sfeer is dan prettig, de stemming is goed
En er gaat dan ook zelden iets fout.
De jeugd heeft de toekomst, maar de 50 plussers
Die doen het de jeugd nog goed voor
Zolang er maar nieuwe vrijwilligers komen
Gaat onze vooruitgang maar door

Refrein

Wij staan vrijwillig steeds klaar voor een ander
Deze gemeente staat dankzij ons sterk
In Stichtse Vecht kan een wonder gebeuren
Dankzij de kracht van vrijwilligerswerk.

De stille kracht van onze mooie gemeente
Ze staan vaak op de achtergrond
Maar jullie zijn smeeroilie in onze radaren
Door jullie draait alles rond
Vandaag staan we stil bij wat jullie voor ons doen
Voor de gemeente Stichtse Vecht
Dat doen we met zingen, met drank en met spijzen
We menen het dan ook oprecht